

# Onrust in de duinen...

## De verjaardag van 10 "kleine" Draadhaartjes

**W**at in 2010 begon met een nestje van 10 kleine pluizenbollen, is inmiddels uitgegroeid tot een geweldig avontuur. Het lijkt nog maar zo kort geleden dat ik druk in de weer was met papjes, poepjes scheppen, kledjes wassen en het vertroetelen van schattige puppy's. Maar de tijd gaat snel en in no-time groeien deze dondersteentjes uit tot volwaardige honden. (lees ook het artikel "hoe het allemaal begon" in De Jachthond nr 3 -2011)

### **Een goed idee**

We hebben het ontzettend getroffen met de eigenaren van de nieuwe pups want ze zijn niet alleen allemaal dol op hun hond, maar trainen ook fanatiek. Ze hebben gezamenlijk de puppylessen bij ons gevolgd en ook op de jonge hondendag van de rasvereniging waren de meesten aanwezig. Toen werd het idee geopperd om een reünie te houden als de hondjes 1 jaar oud zouden worden. Een super leuk idee natuurlijk waar wij graag aan mee wilden werken, want wat is er nou leuker dan je zelfgefokte kroost weer eens allemaal bij elkaar te hebben?

De officiële verjaardag zou op 1 oktober zijn, maar aangezien dat voor ons midden in het wedstrijd seizoen lag was dat een slechte timing. Dus werd er uitgeweken naar december. Iedereen reageerde enthousiast en we verheugden ons op de dag waarop we alle 10 de pups weer terug zouden zien. Op zondagochtend 4 december draaiden alle draakjes met hun baasjes de parkeerplaats op bij het honden losloopgebied in de Drunense Duinen. Het was een gezellig weerzien, maar vooral... wat waren die honden gegroeid! Wat bij ons de deur uitging als zachte gevlekte puppy's was inmiddels uitgegroeid tot prachtige, Draadharige pubers van formaat inclusief bijbehorende baarden en snorren.

### **De verhoudingen hersteld**

Vol goede moed vertrokken we met de hele groep richting de grote zandvlakte in de duinen. Omdat we onze eigen honden Bente en Beard ook mee-

genomen hadden waren we met 12 Draadharen in totaal. Dit bleek een niet alledaags tafereel te zijn want aan reacties van voorbijgangers geen gebrek. Van "Kijk mam, allemaal dezelfde honden!" tot uitroepen als "familie baardmans is op stap". Blijkbaar waren we een heel bezienswaardig groepje.

Aangekomen in het losloopgebied was het even spannend, want hoe zou het gaan? Als pups waren de verhoudingen in het nest duidelijk en prima. Maar ja, een jaar later is dat natuurlijk nog maar de vraag. Er dan is maar een manier om daar achter te komen: riem eraf en los de duinen in.... Maar wat bleek? Zorgen om niets, want het was alsof ze nooit uit elkaar waren geweest. De verhoudingen die er tijdens de nestperiode waren ontstaan werden meteen weer in ere hersteld. Bauke en Bengel waren gelijk weer onafscheidelijk en Buster (alias Toos) draaide als vanouds de scepter over het tiental.

### **Rare vogels**

Bente en Beard kennen het gebied op hun duimpje en zo konden we onbezorgd wandelen en denderde onze roedel stuitende Draadharen vrolijk met ons mee door de Drunense stuifzandduinen. Maar niet iedereen is gewend aan zoveel apporteurs bij elkaar, dat bleek wel toen een mevrouw een balletje gooide voor haar Golden Retriever. Die hond stond even raar te kijken toen zijn balletje recht voor zijn neus werd weg ge-kaapt door een aantal fanatieke Draadharen. Met

een model apport werd de bal afgegeven bij de baas en de bewuste Draadhaar was zich van geen kwaad bewust... Balletje terug naar de eigenaar en maar even een stukje verder gelopen.

He, wat vliegt daar nou voor een rare vogel? Telkens op en neer fladderend maakt hij de een na de andere duikvlucht. Gefixeerd als een standbeeld staan de jonge Draadharen te kijken. Die vogel komt wel heel dichtbij, draait en vliegt weer de andere kant op. Plotseling wordt hij getroffen door een windvlaag en duikt met zijn snavel in het zand. De standbeelden bedenken zich geen minuut en in een fractie van een seconde wordt de vogel belaagd door een flink aantal puberende Draadharen. Maar wat is dat nou? Geen luchtje, geen veren, en zo plat als een dubbeltje? En dan staat er ook nog een man bij te schelden met een klosje draad waar die vogel aan zit? Lichtelijk verbaasd druipen de Draadhaartjes af, wat doet zo iemand dan ook met een vlieger in een honden losloopgebied? Gelukkig kon hij er zelf ook de lol wel van inzien en na wat EHBO voor de vlieger besloten wij maar weer een stukje verder te lopen.

### **Ervaringen uitwisselen & matches van de eigenschappen**

Tijdens de wandeling werden ervaringen uitgewisseld. Branka was door haar baasje Frank aangeschaft om te jagen en had al de nodige stukjes wild voor de neus gehad. De kale strepen onder haar ogen toonden nog het bewijs voor de felheid waarmee ze diverse soorten dekking aanneemt



tijdens het jagen. Maar ook op de jachthonden-cursus zet Branka haar beste beentje voor want de medecursisten proberen jager Frank over te halen nog een jaartje door te trainen omdat het zo lekker gaat!

Bauke en Buster zijn met hun baasjes volop aan het oefenen voor de veldwedstrijden van dit voorjaar, en op moment van schrijven zijn de 1e wedstrijden al bijna een feit. Spannend en voor ons ook erg leuk om te volgen op de eigen internetpagina van Bauke, [www.draadhaarbauke.nl](http://www.draadhaarbauke.nl)

Bengel, Badger, Buck, Boyke, Balou en ook Bauke en Buster willen komend seizoen gaan presteren op de KNJV proeven. De trainingen zijn alweer begonnen en de eerste enthousiaste reacties zijn al binnen. Super leuk om zo op de hoogte te blijven van het wel en wee van de pubers. Bruno gaat met zijn baasje Tom deelnemen aan de Belgische proeven en gaat t.z.t. ook mee jagen. Dit seizoen loopt hij al mee met de gevorderde honden en zijn baasjes zijn super trots op hem. Bommel heeft door een zere teen de trainingen van dit seizoen helaas niet kunnen afmaken, maar gaat er vast ook weer volop tegen aan komend seizoen samen met Jeroen en Lianne.

Tegen het eind van de middag zijn alle honden uitgeraasd en de baasjes uitgewaaid. Moe maar voldaan lopen we weer richting de parkeerplaats waar alle honden voorzien worden van hun natje en droogje. En dan is het natuurlijk ook voor de baasjes tijd om onder het genot van een lekker hapje na te praten. In restaurant "Bos en Duin", dat direct aan dit losloopgebied grenst, worden we warm onthaald. De tafels zijn voor ons gedekt en we krijgen de beschikking over een apart zaaltje waar ook de honden mee naar binnen mogen. Die ploffen moe maar voldaan van alle indrukken onder de stoelen neer en wij verdiepen ons in de menukaart. Na een tijdje zitten we allemaal heerlijk te eten en gaat de hondenpraat gezellig over en weer.

Voor ons is het heel leuk om te zien dat alle eigenaren zo blij zijn met hun hond en dat ze er zo goed en enthousiast mee bezig zijn. Je probeert

vooraf in te schatten welke combinatie "baas – hond" het meest geschikt zou zijn en wie het beste bij welke baas zou passen, maar wanneer doe je het goed? Als eerste houdt je natuurlijk rekening met de voorkeur voor een reu of een teef, maar daarnaast zijn er nog veel meer dingen die bekeken moeten worden. Hoe is de gezinssituatie waar de hond in terecht komt, hoeveel tijd wil je investeren in je hond, wat wil je gaan doen met je hond, wat voor soort training heeft je voorkeur, of wat voor soort jacht heb je? Allemaal dingen om rekening mee te houden en te kijken of je combinaties kunt maken die goed "matchen".

Komend seizoen wordt voor ons extra spannend want dan worden de meeste honden voor het eerst uitgebracht op de diverse proeven. Een mooie gelegenheid om te kijken of ook de werkeigenschappen allemaal goed uit de verf komen.

Als je fokt heb je toch een doel voor ogen, je wilt nakomelingen die voldoen aan de rasstandaard en aan de hoogste gezondheidseisen. Je fokt een jacht-gebruikshond dus kijk je naar werkeigenschappen, karakter en kracht. Een draadhaar is een hond die ongeacht terrein of weersomstandigheden zijn werk moet doen. Het is fijn om te zien dat alle nakomelingen van Bente zijn uitgegroeid tot stabiele, werklustige en mooie honden die vol passie het veld in gaan. Maar ook heerlijke, betrouwbare maatjes zijn in de gezinnen waarbinnen ze hun plek hebben gevonden!

## **Nieuw avontuur...**

Wat ooit begon met de wens om zelf eens een pup te kunnen houden van mijn eigen hondje is



*Toen...*

uitgegroeid tot een geweldige ervaring. Ik hoop dat we nog lang kunnen genieten van deze bijzondere groep honden, hun baasjes en de leuke contacten onderling!

Inmiddels al bijna 2 jaar verder is de tijd nu rijp om zelf weer met een jonge hond te beginnen. Dus wordt 2012 een jaar met een nieuw avontuur. De voorpret is al weer begonnen, Duitse zuchtboeken doorspitten, internet afzoeken, wedstrijden bezoeken, nakomelingen van diverse reuen bekijken, de geselecteerde reuen zelf gaan bekijken. Om dan uiteindelijk een keuze te maken! Dan komt er nog 1x een nestje van Bente om ditmaal zelf een pup aan te houden. Ik kijk nu al weer uit naar de geboorte, kraamtijd en 't zorgen/vertoetelen van die heerlijke pluizenbollen en fijn papjes koken, poepjes scheppen, kleedjes wassen....

**Wil je meer lezen over ons of onze honden? Kijk dan op [www.vrilkhovensdraadharen.nl](http://www.vrilkhovensdraadharen.nl)**

Tekst/foto's: Moniek Ophey

*... en nu.*